

Vigerslev Sogns Kirkeblad

Marts 2022 – Nr. 1 – 40. Årgang



Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.

Jagtgudstjeneste

Søndag d. 5. februar var der i Langesø Skovkapel den efterhånden årlige og traditionsrige Jagtgudstjeneste.

Menighedsrådet takker Jan Åge, Peter, Kaj, Langesøegnens Jagthornslaug og Veflinge-Vigerslev Jagtforening for indsatsen med at skabe en hyggelig dag.

I mitNordfyn.dk bringer vi flere billeder og omtale. Jørn Kaltoft Nielsen har endnu en gang bidraget med sine fine foto.

Koncert!!

Morud Kunst dage afholder koncert i Langesø skovkapel **lørdag d. 6. maj kl. 19.30 til 21.00.**

Sanger Søren Okholm og guitarist Simon Krebs besøger Skovkapellet med en overraskende og medlevende koncert, der kan komme til at spænde over en lang række forskellige musikalske genrer: pop, rock, jazz, soul..... Repertoiret spænder vidt.



Sanger Søren Okholm.

Både Søren Okholm og Simon Krebs er uddannet ved Det Fynske Musik-konservatorium, så gør dig selv en tjeneste ved at komme til Skovkapellet d. 6. maj til et møde med to kunstnere, der kan deres håndværk.



Guitarist Simon Krebs.

Sangaften med Livstræet

Tirsdag d. 25. april er der et arrangement i samarbejde med Livstræet i Langesø Skovkapel.

Olsen Trio er omdrejningspunkt for en aften med Carl Niensens sange. Trioen har sammensat et program med sange og historier - og en håndfuld fællessange oveni.

Kom og deltag i et hyggeligt møde med Olsen Trio, som består af Mogens Olsen på piano,

Christian Klemensen på bas og Gunnar Jensen, der synger og fortæller.

Olsen Trio.



Dåbsservietter

Det er med stor glæde, at vi har fået endnu nogle kvinder med på broderiholdet, så vi nu snart kan kalde "Dåbsservietterne" for en tradition.

Der er bestemt plads til flere, jo flere jo bedre. Vi sørger i fællesskab for, at man bliver klædt på til opgaven, og vores supervisor Jytte Eliassen har styr på materialer m.m.

Tak til de nye, der har kastet sig over arbejdet:

Elizabeth Bendixen, Marie Holmgaard Søvsøe og Kirsten Hoff Olsen.

Velkommen på holdet!

Susanne Agerbeck.

Tro og tvivl

Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen.

Svaret ligger i spørgsmålet og den, der spørger. Sådan er det. En gang imellem bliver jeg spurgt: Tror du på Gud? Er det en konfirmand, der spørger, så er svaret et redeligt: Ja det gør jeg, når jeg gør det – fordi tro og tvivl er to sider af samme sag. Og så tilføjer jeg: Og ellers er jeg fyldt med den tvivl, der kendetegner ethvert moderne menneske. På samme måde, ville det være, hvis spørgsmålet kom fra et sygt menneske. Og så ville der følge en redelig samtale om sand tro og sand tvivl.

Men, hvis spørgsmålet: Tror du på Gud? bliver stillet på en dum, udfordrende eller fræk måde, så forholder det sig jo helt anderledes. Mens jeg var studerende, arbejdede jeg på fabrik i mine sommerferier. Et år var der en anden ung mand, der ville gøre sig morsom på min bekostning. I frokostpausen, mens alle var til stede, begyndte han at køre på mig. Det var i et uforskammet tonefald, der skulle vise alle de andre, hvor smart en karl han var. Han kørte på: Nåh Hans – du læser til præst. Er I så meget hellige derhjemme? Det ved jeg ikke,



svarede jeg, hvad mener du med det? Han

Fortsætter side 4.

førte sig bare frem: Ja, men er I meget hellige derhjemme? beder I borbøn, inden I spiser, og sådan noget? Så lod jeg, som om jeg blev meget genert, og så sagde jeg: Nej, det er kun når vi får Engelsk bøv....

Svaret ligger i spørgsmålet og den, der spørger. Bliver der spurgt på en ordentlig og redelig måde: Tror du på Gud? så er svaret: At tvivlen sætter dagsordenen – og troen bryder ind en gang imellem.

Bliver der spurgt uforskammeret: Tror du på Gud, eller hvad? Tror du på Gud, ja eller nej! Så er mit svar: Ikke, hvis du spørger på den måde. Hvad bilder du dig ind?

Der er jo ikke nogen af os, der bryder sig om at blive behandlet, som om vi er ubegavede. Vi lever jo alle i den samme virkelighed, i de samme realiteter, i den samme verden.

Vi er alle sammen moderne oplyste mennesker af vores egen tid.

Tvivlen sætter dagsordenen – og troen bryder ind en gang imellem.

Tvivlen sætter dagsordenen, når du tænder fjernsynet. Nyhederne handler om røverier, drab og overfald her og ude i verden. Nyhederne handler om ulykker og katastrofer. Det er kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der sker for mennesker.

Det er kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der bliver gjort mod mennesker. Det er en del af den virkelighed, vi lever i.

Vi er moderne mennesker, der lader os informere. Og når vi lader os informere, så er det om alt fra højresvingsulykker, der river familier fatalt i stykker, til overgreb mod



psykisk syge i bofællesskaber, tab i Afghanistan og så videre.

Alt dette der kan få os til at sige og føle: Der er ingen Gud – og der er ingen mening. Vi er moderne mennesker, og vi kan i sandhed ikke se nogen mening i denne verdens gang.

Denne tvivl er en sand levende og organisk del af troen. Se, det her skal anskuelliggøres. Mange familier har haft en søn eller datter ude i et af verdens brændpunkter.

Mens det står på kan det være overordentlig ubehageligt. Når der er fare for at miste én man elsker, er det som om man er ved at miste sig selv. Det er forfærdeligt og ubehageligt, men sjældent forbundet med følelsen af at være gudsforladt – tvært imod.

Vores tidligere biskop Vincent Lind har sagt det samme. Han blev i sommeren 1944 taget under en aktion med modstandsbevægelsen og sendt i koncentrationslejre. Vincent Lind udtalte engang, at koncentrationslejren er det sted i verden, hvor Gud synes længst borte. Det er virkelig det sted, hvor tvivlen forkyndes stærkest – og selv dér er der stunder, hvor Gud synes at være nærmest.

Tvivlen sætter dagsordenen – men troen bryder ind. Sådan er det i ethvert menneskes liv. Derfor har Gud også givet Evangeliet om Kristus denne særlige paradoksale karakter. Jesus, der er menneske og Gud. Logisk set må man være det ene eller det andet.

Og så denne fine historie om barnet, der fødes til velsignelse for sin forældre - og som henrettes som var han taget til fange af nutidens terrorister. Det eneste der mangler er nutidens mobiloptyagelser af scenariet lagt ud på internettet.



At være kristen er netop at leve i paradokser. Er der retfærdighed til? Ja og nej; tror du på Gud? Ja og nej. Altså disse bestandige modsætninger. Disse modsigelser, der er helt umulige at forene. På én gang syndere og retfærdige. På én gang skyldige og uskyldige. Disse modsætninger, disse paradokser, ligger hos Kristus selv. Sådan har Gud givet ham. Sådan har Gud givet livet.

Så derfor: Hvis nogen kommer hen til os og siger: Ih altså, jeg tror så meget på Gud og Kristus! Så tænker vi ved os selv: Uha, uha, uha, det var ikke så rart! Mon det er noget, der går over af sig selv? Eller er vedkommende mon er gået helt fra forstanden?

Men samtidig har vi det alle sammen fint, når der er barnedåb i kirken. Det giver god mening, når præsten lægger sin hånd på panden af det lille barn og beder Jesu egen bøn:

Fadervor, du ,som er i himlene,
helliget vorde dit navn,
komme dit rige
ske din vilje
i himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vor daglige brød
og forlad os vor skyld, som også vi forlader

Fortsætter side 6.



vore skyldnere
led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde,
thi dit er riget, magten og æren i evighed

De færreste sidder med den tanke, at præsten
må være gået fra forstanden. De fleste kan vel
genkende håbet om, at barnet at den lille i
Guds varetægt fra nu og til evig tid.

På samme måde giver det en dyb mening, når
vi fra kirken skal følge et menneske til dets
sidste hvilested, ledsaget af disse ord fra Det
gamle Testaments salme 23:

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes,
han lader mig ligge på grønne vange.
Til hvilens vande leder han mig, han kvæger
min sjæl,
han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Skal jeg end vandre i Dødsskyggens dal, jeg
frygter ej ondt;
thi du er med mig, din kæp og din stav er min
trøst.

Så det er en interessant spørgsmål: Tror du på
Gud? Det sande svar er, at vi må leve med
tvivlen, og at troen altid er Guds gave.

Hans Sørensen.

Gudstjenester

Langesø Skovkapel.

Foto: Jørn Kaltoft Nielsen



Langesø Skovkapel

12. marts	kl. 9.30.
26. marts	kl. 9.30.
Skærtorsdag 6. april	kl. 11.00.
Anden påskedag 10. april	kl. 11.00.
Søndag 6. april	kl. 11.00.
Søndag den 23. april	kl. 9.30.
Kristi himmelfart 18. maj	kl. 9.30.

Vigerslev kirke

Søndag den 19. marts	kl. 9.30.
Søndag den 2. april	kl. 9.30.
Neel Christiansen.	
Langfredag den 7. april	kl. 11.00.
Påskedag den 9. april	kl. 11.00.
Søndag den 30. april	kl. 9.30.
Konfirmation.	
Søndag den 30. april	kl. 11.00.
Konfirmation.	
Bededag den 5. maj	kl. 10.00.
Konfirmation.	
Søndag den 7. maj	kl. 9.30.
Konfirmation.	
Søndag den 7. maj	kl. 11.00.
Konfirmation.	
Søndag den 14. maj	kl. 9.30.

Udflugt 2023

Livstræet og Vigerslev sogns Ældreudflugt vil som noget nyt afholde en fælles udflugt sommeren 2023. Sæt et kryds i kalenderen den 13. juni, således at dagen er reserveret. Det endelige program og vilkår for tilmelding vil blive offentligt gjort i næste udgave af Vitalitet.

Venlig hilsen bestyrelsen.